

LAPPTRÄSK IDROTTSFÖRENING 30 ÅR

Historik skriven av Björn E. Sirén till föreningens 30-årsjubileum, som firades på Fädersborg i Labby den 3 december 1967. (Renskriven och lindrigt redigerad av Olof Andersson 5.1.2018)

Den tidiga idrottsverksamheten

Idrottsverksamheten i Lappträsk är mycket äldre än Lappträsk Idrottsförening. Med idrottsverksamhet menar jag här den organiserade idrottsverksamheten som redan på 1880-90-talen bedrevs inom *ungdomsföreningarna*. Ungdomsföreningarnas idrottsverksamhet fick dock aldrig någon större spridning – den var och förblev endast ett tidsfördriv utan mål och mening.

Först på 1930-talet, när skyddskårsorganisationerna upptog idrott på sitt verksamhetsprogram, blev det fart på idrotten och även resultaten.

Här må dock nämnas att den första i vår tid kända idrottsmannen var Einar Silfvast från Pockar, sedermera stiftande medlem av Lappträsk Idrottsförening. Han inledde inte sin idrottskarriär inom skyddskåren, utan han tillhörde Golf Tor [Gymnastik och Idrottsföreningen Tor] i Lovisa.

Som det ovan nämndes var det *skyddskårsorganisationerna* som satte fart på den organiserade idrottsverksamheten genom att årligen arrangera massmönstring i *skidlöpning, terränglöpning, fältskytte och simning*. Särskilt i skidlöpning och fältskytte på skidor nådde Lappträsk Skyddskår stora framgångar.

Lappträsk Idrottsförening grundas

Idrott i olika former var samtalsämnet för dagen i Lovisa bland de skolpojkar från Lappträsk som under åren 1936-37 gick i Lovisa mellanskola och gymnasium. Primus motor bland dem som tog initiativet till föreningen var **Nils Hafrén** från Pockar. Övriga intresserade var **Kurt Sibelius**, **Henrik Falk** och **Torsten Nyberg** från Kyrkoby, **Holger Andersson** från Hindersby, **Hilding Silfvast** från Lindkoski, och **Gustaf Sirén** och **Sven Enqvist** från Ingermansby-Rudom.

Under vintern 1936-37 diskuterade de ofta under rasterna bildandet av en idrottsförening i Lappträsk. Den 7 februari 1937 samlades ovannämnda jämte ett antal andra intresserade på Othmans kafé i Kyrkoby för att bilda Lappträsk Idrottsförening. Som ordförande för mötet fungerade Nils Hafrén och sekreterare var Kurt Sibelius. Emellertid kunde det inte bli något definitivt beslut då man icke kunde få någon ordförande p.g.a. att ingen myndig person som var närvarande kunde åta sig ordförandeskapet. Man beslöt att per telefon kontakta lärare Karl Stenvall vid Ingermansby folkskola. Han var icke i tillfälle att närvara vid mötet, men lovade dock att vid ett senare möte åta sig ordförandeskapet för föreningen. Sålunda bildades

Lappträsk Idrottsförening under en starkt expanderande tid, då intresset för idrott och fysisk forstran var dagens lösen i Lappträsk.

Den 2 mars 1937 undertecknades följande grundningsbrev: ”Vi undertecknade hava i dag grundat föreningen ”Lappträsk Idrottsförening”, vilken under sin verksamhet kommer att följa bifogade stadgar”.

Stiftelseurkunden, grundningsbrevet, är undertecknat av kommunalsekreterare **Erik Nygård**, folkskollärare **Karl Stenvall** och jordbrukare **Albin Hafrén**.

Den första styrelsen hade följande sammansättning:

Ordförande	Folkskollärare	Karl Anders Stenvall
Viceordförande	Jordbrukare	Albin Henrik Hafrén
Sekreterare	Bondsonen	Nils Erik Lillsmeds
Vicesekreterare	Jordbrukare	Ragnar Vilhelm Granlund
Ledamot	Jordbrukare	Einar Silfvast (Pockar)
	Kommunalsekreterare	Erik Vilhelm Nygård
	Handelsföreståndare	Gunnar Fredrik Alfström

Den 26 juli 1937 inlämnades föreningens stadgar till Justitieministeriet för fastställelse och godkändes föreningen att införas i föreningsregistret den 25 november samma år.

Verksamheten inleds

Den egentliga verksamheten igångsattes omedelbart med *skidtävlingar, terränglöpningar och friidrottstävlingar*. Tyvärr saknas resultatförteckningarna från det första verksamhetsåret. Att det förekommit tävlingar kan utläsas ur 1938 års verksamhetsberättelse där det bl.a. nämnes följande: ”Resultaten visar att idrottsmännen ha marscherat fram i rask takt redan senaste år.”

År **1937** förekom bl.a. en klubbkamp i friidrott mot Bygdegårdens Hopp och av allt att döma segrade Lappträsk Idrottsförening.

År **1938** upprepades den sedvanliga klubbkampen. Lappträsk Idrottsförening vann kampen med 67,5 poäng mot 50,5 poäng för Bygdegårdens Hopp.

Den största segern för föreningens friidrottare under 1938 var segern i *Ringmästerskapen*. *Deltagande föreningar i Ringmästerskapen var förutom Lappträsk Idrottsförening, Mörskom Start, Liljendal IK, Malmgård IF, Bygdegårdens Hopp, Strömfors SK och Pyttis IK*. Den egentliga sammanslutningen hette Östra Nylands Idrottsring. Utöver Ringmästerskapen arrangerades även en kamp mellan Ringen och GoIF Tor i Lovisa.

Från **1939** finns inga uppgifter om någon verksamhet. Det troliga är att skidmästerskap och terrängmästerskap hölls och möjligen även smärre friidrottstävlingar och kanske även Ringmästerskapen.

Krigen kommer emellan

I september 1939 började det storpolitiska spelet även ha verkningar i vårt land med åtföljande inkallelser till reservövningar, vilket hade till följd att föreningen stod utan ledare. Detta läge höll sig till 1945.

När krigsåskorna hade tystnat och fred åter rådde hade leden glesnat och Lappträsk Idrottsförening hade förlorat många aktiva ledare och idrottsmän, bl.a. stupade föreningens ordförande, läraren Karl Stenvall samt även föreningens initiativtagare Nils Hafrén och många, många fler, ingen nämnd men icke heller någon av dem glömd. Heder över deras insats som idrottsmän och heder över deras insats för fosterlandets frihet.

Verksamheten återupptas

Den 4 januari 1945 sammankallades intresserade för att återupptaga den avbrutna verksamheten inom Lappträsk IF. Ordförande för mötet var bankdirektör **Gösta Stenberg** och sekreterare studeranden **Kurt Sibelius**. Mötet tillsatte en interimsstyrelse som fick följande sammansättning:

Ordförande	bankdirektör	Gösta Stenberg
Viceordförande	herr	Verner Rosas
Sekreterare	verkst.direktör	Holger Andersson
Vicesekreterare	herr	Klas Johansson
Kassör	herr	Edvin Johansson
Materialförvaltare	herr	Anders Sirén
Klubbmästare	lärare	Eugen Grandell

Mötet beslöt att omedelbart anhålla om jord för byggande av en idrottsplan, samt beslöt vidare att ordinarie årsmöte skulle hållas den 14 januari på Wasargård. Vid årsmötet tillsattes förutom styrelsen även följande sektioner: en friidrottssektion, en orienterings- och skidsektion, en gymnastik- och simsektion och en bollsektion. Till ordförande valdes **Vener Rosas**.

Verksamheten under år **1945** började förvånande effektivt med olika *skidtävlingar*. Föreningens skidåkare deltog i sockenmästerskapen, Östra Nylands Idrottsrings stafettmästerkap 5x10 km, och i stafettävlingar mellan Lapinjärven Lukko, Porlammin Pyry och Lappträsk IF. I sistnämnda tävling hade Lappträsk IF hela fem lag, vilket visar vilket oerhört intresse det fanns för skidåkning vid den här tiden.

Lapträsk-loppet skidas för första gången

Som kronan på verket under 1945 arrangerades för första gången skidtävlingen Lapträsk-loppet med Klas Johansson som initiativtagare och eldsjäl för tävlingen. I denna tävling segrade Pyttis IK:s lag medan Lapträsk IF:s lag belade tredje platsen. Individuell segrare blev **Hilding Holmsten** från Pyttis IK. Tyvärr medger tiden icke att här upptaga individuella resultat varför den intresserade får ty sig till tillgängliga protokoll från tävlingarna.

Friidrotten inom föreningen hade avgjort strävare före i portgången. Det var svårigheter att samla skarorna p.g.a. att en egentlig idrottsplan saknades. Man var tvungen att hålla till på ungdomsföreningarnas gårdsplaner och landsvägen, och att detta inte precis befordrade resultaten och intresset säger sig självt.

Trots svårigheterna deltog föreningen i en friidrottstriangelkamp mellan Lukko, Pyry och LIF den 4 augusti 1945. Lukko segrade med 79 poäng, Pyry blev andra med 76 poäng och LIF tredje med 52 poäng. Söndagen den 19 augusti deltog föreningen i de återupptagna Ringmästerskapen i Malmgård (inte Forsby som det felaktigt står i årsberättelsen) varvid Lapträsk IF segrade med 79 poäng före Malmgård IF med 68 poäng. Den 26 augusti arrangerades en allmän idrottstävling för föreningarna i Östra Nyland. Några märkligare resultat blev det inte p.g.a. av dåliga banor och dåligt väder. Föreningens egna friidrottsmästerskap arrangerades den 2 september i Lindkoski. Några märkliga resultat såg inte heller här dagens ljus på grund av den sena tidpunkten.

Bollsporten fick god vind i seglen och föreningens bollsektion deltog i den östnyländska bygdserien. Resultatet blev dock icke det som man allmänt hoppades på utan det blev två segrar, två oavgjorda and fyra förluster. Vilken slutpoängen blev framgår inte av årsberättelsen.

Gymnastiken fick aldrig någon start inom föreningen på grund av att lämpliga lokaler saknades, och att en tillräckligt drivande ledare aldrig uppkom inom föreningen.

Verksamheten fortsätter i framgångens tecken

År **1946** återvalde årsmötet Verner Rosas till ordförande och verksamheten fortsatte i framgångens tecken, samtidigt som intresset fortsatte att öka. Föreningens medlemmar deltog med stor framgång i den s.k. budkavletävlingen i *skidåkning* mellan de östnyländska socknarna. Av Lapträsk-lagets tolv man var sex medlemmar i Lapträsk IF. Laget tog andra plats efter Lovisa-laget.

Stafettävlingen 5x10 km mellan Lukko, Pyry och LIF slutade dock denna gång i en knapp seger för Lukko medan LIF belade andra plats. Den individuella segern gick dock till LIF genom **Eino Peltola**. Vid samma tävlingar försiggick individuella tävlingar för juniorer och damer, varvid LIF:s juniorer och damer segrade i tvenne klasser och klädde ett flertal hedrande andra och tredje placeringar.

Årets höjdpunkt blev igen Lappträsk-loppet. Nu segrade åter i lagtävlingen Pyttis IK och LIF blev tredje, efter GoIF Tor. Individuell segrare blev **Sevi Holmsten** från Pyttis IK. Bäste LIF:are blev Eino Peltola på femte plats.

Friidrotten hade under 1946 bättre vind i seglen. Tävlingsäsongen började med terränglöpningsmästerskap i Harsböle, som redan visade att föreningen hade löpare som var att räkna med i framtiden.

Vid SFI-mästerskapen i terränglöpning i Borgå belade **Runar Hansson** femte plats i juniorklassen. Vid distriktsmästerskapen i friidrott i Pyttis och Lovisa deltog föreningens unga friidrottsgarde med god framgång. Bl.a. hemfördes fem mästerskap från juniortävlingarna och ett flertal andra- och tredjeplaceringar.

Ringmästerskapen gick av stapeln i Mörskom, där Lappträsk IF segrade överlägset med fem mästerskap och tog ett flertal andra- och tredjeplaceringar, den sammanlagda poängsumman nämns dock inte.

Under 1946 arrangerades också en klubbkamp mot Malmgårds IF, som dock slutade med en överlägsen seger för LIF. Sämre gick det dock i en juniorkamp mellan Pyry, Lukko och LIF, där Pyry segrade med överlägsna 94 poäng mot LIF:s 76 poäng och Lukkos 54 poäng.

Bollsektionen hade ingen verksamhet under 1946. *Orienteringssektionen* gjorde stora ansträngningar för att få igång en verksamhet utan att dock lyckas. Ett flertal instruktionstilfällen och träningstävlingar arrangerades utan att få större anslutning.

Tillfällig snöbrist stör tävlingarna

År 1947 var snöbristens år men det oaktat fortsatte verksamheten att intensifieras under **Kurt Bergers** ordförandeskap. Klubbmästerskapen på skidor försiggick på träskisen, likaså arrangerades distriktsmästerskapen i stafettskidning 5x10 km på isbana. LIF:s placering blev dock inte bättre än fjärde p.g.a. ovana med isbanan. Ytterligare deltog föreningens skidlöpare i distriktsmästerskapen på skidor, med relativt goda resultat, samt i bygdestafetten och i tävlingen om den anrika Liljendal-stänkan. Vid FSSM i Borgå placerade sig **Runar Hansson** på tionde plats bland juniorerna.

Den största skidsegern under 1947 vanns i triangelkampen mot Pyry och Lukko, med en segermarginal på över 5 minuter: LIF 4.06.07, Lukko 4.11.22 och Pyry 4.13.37.

Lappträsk-loppet blir nationell tävling

Årets största skidhändelse 1947 blev dock *Lappträsk-loppet, nu för första gången som nationell tävling*, med 100 deltagare som gjorde upp om placeringarna. Lagsegern gick denna gång till **Elimäen Vauhti**, medan LIF:s lag slutade på femte plats. Individuell segrare blev **Sevi Holmsten**, Pyttis IK. Bäste LIF-löpare var **John Silfvast** på trettonde plats, 10 minuter 1 sekund efter segaren.

Friidrotten hade den verkliga knockout-starten vid terrängmästerskapen i Ingermansby den 11 maj. Lagtävlingen vanns för andra gången i följd av Ingermansby-Rudoms lag. Distriktsmästerskapet i terränglöpning blev en fullträff för föreningen, då såväl senior- som juniorklassen vanns av föreningens löpare: **Björn E. Sirén** respektive **Runar Hansson**. Bägge segrarna var helt överlägsna med över 1 minuts marginal till följande man.

Vid SFI-mästerskapen i terränglöpning den 26 maj på Degerö löpte Lappträsk IF in på SFI:s karta genom Björn E. Siréns tredje placering i seniorklassen, 1 minut efter den välkända segraren **Evert Heinström** och endast 6 sekunder efter tvåan **Alf Lindblad**, även han tillhörande landseliten. Ytterligare glans åt prestationen gav Runar Hansson genom att segra i juniorklassen, en relativt god prestation av tvenne självtränade landsortspojkar.

Triangelkampen mot Pyry och Lukko blev ytterst jämn och före stafetten låg LIF efter med 2 poäng och hade sekrat med avgörande stafettseger men Pырs ankare W. Pokka hejdades strax före mål av en representant för Lukko, just så mycket att Lukkos Erkki Peltola han ca 10 cm före i mål. LIF:s lag segrade med nästan 3 sekunder men taktik av mer eller mindre suspekt slag avgjorde tävlingen.

Vid friidrotts DM i Borgå hemfördes tvenne DM tecken genom **K. Mickos** på 60 meter och **Å. Helgars** i kula för juniorer. I övrigt hemfördes ett flertal andra- och tredjeplaceringar.

Sommarens sista friidrottsskamp var Ringmästerskapen, för LIF:s del dock med mindre god framgång. Vid denna tävling var det partiskhet som avgjorde slutresultatet. En slarvig stafettddomare dömde helt framt LIF:s lag för felväxling och laget diskvalificerades, vilket avgjorde segern till BH:s förmån.

Gymnastiktränaren hade under vinterns lopp övat för *gymnastikfesten* i Jakobstad och för festspelen i Helsingfors. Lärare **Alf Lundström** ledde övningarna, deltagare var Labby-Harsböle-pojkar.

Från 1948 saknas såväl årsmötesprotokoll, årsberättelse som resultatförteckningar, varför man bara kan antaga att verksamheten nog bedrivits. I varje fall hölls *Lappträsk-loppet* som vanns av **Sevi Holmsten** och lagsegern gick till **IK Örnen**. Sevi Holmsten fick sin andra inteckning i Lappträsk Handelslags vandringspris. Övriga uppgifter saknas. Att papperskriget inte skötts som det borde skötas vittnar ett av distriktets verksamhetsledare den 25 september avsant brev där föreningen uppmanas redovisa för försäljningen av olympiamärken.

År 1949 avlöste **Helge Rosas** Kurt Berger på ordförandeposten. I övrigt var detta ett mellanår utan några andra verksamhetstoppar än Lappträsk-loppet. Lagtävlingen vanns av **IK Örnen** och individuellt vann också en ”örn” **Leo Backman**. Bäste LIF:are var **Mikael Hansson**. I övrigt inskränkte sig verksamheten till föreningens egna mästerskap vilka arrangerades i Labby.

Friidrottstävlingarna inleddes med terrängmästerkap i Lindkoski. Lagtävlingen vanns för andra gången av Harsböle-Labby uf.

Vid SFI:s friidrottsvecka placerade sig föreningen på första plats i Östra Distriktet. Vid DM i friidrott erövrades tvenne mästerskap och ett flertal andra- och tredjeplaceringar. Likaså nåddes goda framgångar vid SFI-mästerskapen för juniorer. Uppgifter om Ringmästerskapen saknas.

År 1950 avlöstes Helge Rosas på ordförandeposten av **Björn E. Sirén**. Lappträsk-loppet hade redan blivit rutin och förorsakade knappast mera besvär. Tävlingen fick god kritik av såväl deltagare som publik. Lagtävlingen vanns av IK Örnen för tredje gången å rad och därmed Uf Framåts vandringspris för alltid. Den individuella segern gick till **Leo Backman** för andra gången.

Föreningens egna skidmästerskap gick av stapeln i Labby med ringa deltagarantal.

Friidrotten gjorde många goda framsteg under 1950. Ett flertal klubbrekord såg dagens ljus och flere nya grenar upptogs på verksamhetsprogrammet. Säsongen började med terrängmästerskap i Ingermansby, där samtliga klassegrar gick till Ingermansby-Rudom, så även lagsegrern för tredje gången. En vecka senare stod föreningen som arrangör för DM i terränglöpning. Segrare blev **Sven Laine** från **Akilles**. Några större framgångar för föreningens egna medlemmar blev det icke vid dessa tävlingar.

På SFI:s idrottsdag gjorde föreningen väl ifrån sig och segrade för andra året å rad inom ÖKID, en fin prestation. Under augusti månad noterades flera märkliga tilldragelser. Juniorerna gjorde väl ifrån sig vid junior-DM i Pyttis med flera andra- och tredjeplaceringar. Bygdegårdens Hopp besegrades i en klubbkamp med 69,5 poäng mot 62,5. I Ringmästerskapen slutade föreningen på andra plats efter Pyttis IK. Säsongen avslutades med föreningens mästerskap i vilka ett stort antal tävlande deltog. Föreningen blev för första gången uppflyttad i klass III.

Orienteringen som varit på föreningens verksamhetsprogram från början fick äntligen en aning vind i seglen, dock utan större framgångar. Den 22 oktober deltog föreningen med ett lag i en triangelkamp mellan Liljendal IK, Bygdegårdens Hopp och Lappträsk IF om ett av Harry Blåfield donerat vandringspris. Tävlingen vanns av Bygdegårdens Hopp.

År 1951 blev Lappträsk IF:s dittills livligaste verksamhetsår. Den 27-28 januari stod föreningen som arrangör för DM på skidor i Harsböle. Deltagarantalet var 71 och arrangemangen fick ampla lovord av deltagare, publik och press. Bästa LIF:are blev Runar Hansson med tredjeplats på 15 km, en god prestation.

Det femte *Lappträsk-loppet* arrangerades den 11 februari. Arrangemangen löpte väl med det blev en brakande ekonomisk förlust, i varje fall efter den tidens förhållanden. **Tapio Mäkelä** segrade individuellt och **Elimäen Vauhti** i lag. **Runar Hansson** belade 9:e plats individuellt, dryga 10 minuter efter segraren.

Friidrotten begynte med sedvanliga terrängmästerskap. Terrängpokalen vanns för all framtid av Ingermansby-Rudom Uf. I SFI:s idrottsvecka deltog föreningen igen med god framgång, 13:e plats före seniorer och 3:e plats för juniorer, inom hela SFI, och överlägsen seger inom distriktet för tredje året i följd. Hela 148 godkända tävlingsresultat nåddes, vilket visar en imponerande bredd för en landsortsförening.

Mot Mörskom start utkämpades en klubbkamp den 22 juli; segern var dock alltför överlägsen för att kalla tävlingen en stor kamp. Föreningen segrade med 22 poäng före Start. En månad senare utkämpades en annan klubbkamp mot Bygdegårdens Hopp. Denna gång var det dock förunnat Bygdegårdens Hopp att segra med 1 poäng.

Till senior-DM hade föreningen sex anmälda med dock utan större framgångar än andra plats för Åke Helgars i kula. I junior-DM hade föreningen hela 12 deltagare, bästa resultat var **Allan Majanders** seger i stav med 303 cm. En god prestation med hemmagjord trästav. En mängd andra- och tredjeplatser föll på de övrigas lott.

I Ringmästerskapen hemfördes fyra segrar och flera andra- och tredjeplaceringar. Lagsegern gick till BH med 64 poäng, tvåa blev PIK, tätt följd av LIF.

I tredistriktskampen deltog sex man från föreningen och de bidrog i mycket hög grad till den slutliga segern. År 1951 fanns två stycken B-klass seniorer, sex stycken C-klass seniorer, två stycken A-klass juniorer, fem stycken B-klass juniorer och två stycken C-klass juniorer. 11 nya klubbrekord sattes.

Orienteringen fortsatte i blygsam skala med deltagande i triangelkampen mot Bygdegårdens Hopp och Liljendal IK, utan att dock några topplaceringar er nåddes.

År 1952 inleddes verksamheten under olyckliga omständigheter. En onödig meningsskiljaktighet uppstod på årsmötet, vilket ledde till att några aktiva ledare drog sig tillbaka. Med större taktfullhet av årsmötesdeltagarna kunde schismen ha undvikits. **Helge Rosas** valdes igen till ordförande. Tävlingsverksamheten inleddes med deltagande i olika skidtävlingar, bland andra ÖD-mästerskapen, FSS-mästerskapen, Liljendal-stånkan m.fl. utan att dock några större segrar kunde inregistreras.

Lappträsk-loppet gick av stapeln den 23 mars. Den individuella segern gick till **E. Ritari** från **Valkealan Roima**, lagsegern gick för tredje gången till **Elimäen Vauhti**. Bästa LIF:are var **Runar Hansson** på 16:e plats. Runar Hansson hade dock gjort väl ifrån sig under vintern och blev I-klass skidåkare med vilket följde rätt till deltagande i skidläger samt deltagande i större tävlingar.

Friidrotten började svagt med SFI:s idrottsvecka, endast en handfull ställde upp. Fyra klubbkamper utkämpades och LIF utgick med segern i två av dem. SSK besegrades med 47-26 och AIK Tolkis besegrades med 41-31. Nederlag blev det mot GoIF Tor med 28-45 och mot BH efter en jämn kamp där stafetten avgjorde 36-37. I ÖD-mästerskapen hemfördes endast några andra och tredje placeringar. I de kommunala mästerskapen hemfördes ett antal mästerskap men med tanke på det kläna motståndet var resultaten inte överhövan märkliga.

I Ringmästerskapen kunde föreningen inte hävda sig i den avgörande stafetten före vilken föreningen ledde med 1,5 poäng. Man förlorade mot BH i stafetten med 0,7 sekunder och därmed kampen med 0,5 poäng. Säsongen slutfördes med klubbmästerskapen med ett fåtal deltagare. Endast två nya klubbrekord sattes under året. I årsberättelsen skyldes det kläna resultatet på ekonomin och föregående års kassör, en svag ursäkt som helt saknade grund.

År 1953 började med stora förändringar i föreningens ledning, endast **Ragnar Antas** återfinnes i 1953-års styrelse, de övriga fann för gott att avsäga sig. På de aktiva idrottsmännens uttryckliga begäran tillkallades **Björn E. Sirén** till årsmötet och valdes med deras stöd på nytt till ordförande. Ur årsberättelsen framgår att **Runar Hansson** var flitigt i tävlingsspåret med deltagande bl.a. i DM och FSS-mästerskapen, Liljendal-stånkan, Pernå-snäckan, Lappträsk-loppet och kommunala mästerskapen. Framgångarna uteblev inte heller: i kommunala mästerskapen hemförde han för alltid ett ståtligt vandringspris, han blev 2:a i tävlingen om Pernå-snäckan, 5:e i Lappträsk-loppet, 4:e i tävlingen om Liljendal-stånkan och tog en andra plats i DM, en verkligt god insats och mycket mer.

Lappträsk-loppet arrangerades lika sent som föregående år, den 22 mars. Loppet vanns av **Ilmari Sipilä** från **Elimäen Vauhti**. Tävlingen i övrigt samlade ett fåtal deltagare p.g.a. den sena tidpunkten, endast 10 deltagare i seniorklassen, 5 i juniorklassen och 3 damer. Detta torde vara en bottennotering i Lappträsk-loppet.

Inom friidrotten skedde en generationsväxling. Den nya generationen kunde inte ännu göra sig gällande detta år, men besegrade dock SSK med 34-32 och Tors andra lag med 36-30 i SFI-serien. Mot PIK blev det dock förlust med 27-39. I Rinmästerskapen besegrades föreningen för tredje året å rad av BH. Som plåster på såren tog dock föreningen hem de flesta mästerskapen i de kommunala mästerskapen och säsongen avslutades med klubbmästerskapen med relativt livligt deltagande. Bland enskilda resultat må nämnas **Åke Helgars** seger i kula i 3-distriktskampen och i DM. Ekonomin hade åter satts på fötter och föreningen kunde se mot framtiden med gott hopp.

Under 1954 gick den nya generationen framåt med stormsteg. Såväl skidlöpare som friidrottare gjorde stora framsteg och framgångarna uteblev inte heller. Skidlöparna hemförde distriktsmästerskapet i 3x10 km med trion **Peltola, Vickholm, Mickos**. I det individuella tävlingarna gjordes många goda prestationer. På 15 km allmän klass placerade sig R. Hansson, A. Vickholm, E. Peltola på 2:a, 3:e, respektive 4:e plats. På 30 km allmän klass placerade sig R. Hansson och E. Peltola på 2:a respektive 3:e plats. På 15 km för juniorer segrade **L. Mickos**, väl sekunderad av **H. Nyman** på 3:e plats. Föreningen erövrade H. Holmströms vandringspris.

I vinterns övriga skidtävlingar gjorde föreningens skidlöpare väl ifrån sig bl.a. i Kvarnåsloppet. L. Mickos segrade på 15 km för A-juniorer. I FSS-mästerskapen placerade sig L. Mickos på en hedrande 5:e plats bland A-juniörerna. I kommunala mästerskapen tog föreningens skidlöpare nästan rubb och stubb. Mästare blev R. Hansson i seniorklassen och L. Mickos i A-juniorklassen, väl sekunderade av de övriga som placerade sig på platserna näst intill. Lappträsk-loppet var inhiberat av en eller annan orsak, eventuellt förelåg snöbrist.

Friidrottarna hade äntligen fått vind i seglen och gick igen segrande fram, visserligen blev det förlust mot Pyttis IK i SFI-serien och 1 poängs förlust mot BH med 36-37 i en klubbkamp om ett nytt vandringspris. Men kronan på verket blev storsegern i Ringmästerskapen där föreningens friidrottare segrade i 6 grenar av 10 och hemförde lagsegern med 14 poäng före följande förening. *Vandringspriset hemfördes för alltid och Ringmästerskapens saga var all. I*

DM segrade **Å. Helgars** i kula och placerade sig som 3:e i diskus, väl sekunderad av **Y. Vikman** och **I. Antas** på 4:e respektive 5:e plats. De nya juniorerna kämpade friskt i junior-DM och hemförde 3 guld-, 2 silver- och 3 bronsmedaljer, plus ett antal 4:e och 5:e placeringar.

I distriktets årsstatistik förekommer föreningens idrottare i toppen i de flesta grenarna, däribland ett flertal 1:a placeringar, och ett distriktsrekord, dvs. **Å. Helgars** i kula. Ett flertal föreningsrekord förbättrades.

Under 1955 fortsatte det goda insatserna av föreningens aktiva medlemmar. *Skidlöparna* var på god väg att upprepa stafettsegern på 3x10 km, men ett skidbrott 1.5 km före mål spolierade segern. En hedrande 2:a placering blev dock slutresultatet efter en strong upphämtning av **R. Hansson** på sista etappen. I DM hemförde **E. Peltola** två silvermedaljer, väl sekunderad av **A. Vickholm** och **R. Hansson** på 3:e respektive 4:e plats. I juniorklasserna hemförde **L. Mickos** och **S. Joufs** segrarna i A-junior- respektive B-juniorklassen.

I *Lappträsk-loppet* gjorde **E. Peltola** en god insats genom att placera sig på 4:e plats i allmänna klassen. Segern gick till **Pentti Pihkala** från **Elimäen Vauhti** och **L. Mickos** och **S. Joufs** placerade sig på 2:a respektive 4:e plats i A-juniorklassen.

I tävlingen om Liljendal-stånkan placerade sig föreningens skidlöpare på 4:e och 7:e plats i allmänna klassen, och på 2:a och 3:e plats bland B-juniorerana och på 1:a och 2:a plats bland pojkarna.

För friidrottarna var år 1955 det dittills kanske framgångsrikaste året. Klubbkamper utkämpades mot BH och Pyttis IK, bägge slutade med seger för föreningen med poängen 37-25 respektive 39-35. I friidrotts-DM hemfördes inte mindre än 10 guld-, 5 silver- och 9 bronsmedaljer, varav juniorerna stod för 9 guld, 2 silver och 6 brons, en strong insats av föreningens unga garde. *Tredubbla mästare blev Rolf Joufs och Kaj Johansson*, med mästerskap i 100 m, 400 m och längd, respektive 100 m, längd och spjut. Övriga mästare blev **Sten Joufs** 1500 m, **H. Brusas** höjd och **S. Vikman** diskus. Bland seniorerna stod **Å. Helgars** i särklass genom att i DM hemföra 1 guld- och 3 silvermedaljer. För övriga medaljer stod **B. Åström** och **R. Joufs**. I fyrdistriktskampen mellan Nylands fyra distrikt bildade föreningens juniorer kärnan i distriktets lag. **R. Joufs** satte nytt distriktsrekord i längd och tangerade rekordet på 400 m.

I pojktävlingar har föreningens yngsta garde vässat klorna och vid pojktävlingar i Borgå hemfördes 6 segrar och 6 andraplaceringar av **Birger Haglund** och **Rolf Andersson**, som vardera segrade i 3 grenar och blev andra i 3 grenar, resultat som visade sig bära god frukt under senare år.

Föreningens ekonomi var stabil genom en intensiv verksamhet och gott stöd av kommunen och välvilliga donatorer. Föreningen uppvaktade sin tidigare ordförande **Kurt O.R. Berger** som tilldelades SFI:s förtjänstmedalj i silver och tidigare framstående och kända cyklisten **Arne Koivisto**, som erhållit SFI:s förtjänstmedalj i brons.

År 1956 inleddes med ordförandeskifte på grund av att den tidigare ordförande Björn E. Sirén flyttat från orten och icke kunde komma ifråga. Föreningens roder var dock i goda händer genom att **Gunnar Andersson** valdes till ordförande.

Föreningens aktiva *skidlöpare*, som under de senaste åren fått blodad tand, fortsatte att ernå goda placeringar. Sålunda belade föreningens stafettlag silverplatsen i stafett-DM 3x10 km, knappt slaget av Pyttis IK:s lag. I individuella DM hemfördes 1 guld i 15 km allmän klass genom **E. Peltola** och 2 silver genom **S. Joufs** och **R. Röök** i A-junior- respektive B-juniorklasserna.

Lappträsk-loppet arrangerades sedvanligt, men framgången för föreningens egna skidlöpare var dock blygsam. I A-juniorklassen placerade sig S. Joufs och R. Röök på 7:e respektive 8:e plats. Segern i **Lappträsk-loppet** gick till **Tapio Mäkelä** som detta år representerade **Jämsänkosken Ilves**.

Icke heller i tävlingen om Liljendal-stånkan hade föreningens skidlöpare några större framgångar, aktiviteten begynte stagnera.

En ny skidtävling introducerades på initiativ av den tidigare ordföranden Björn E. Sirén. Tävlingen fick namnet **Lilla Lappträsk-loppet**. Tävlingen var öppen för pojkar och flickor i olika åldersklasser. Tävlingen blev oerhört populär från första början.

Även bland *friidrottarna* började framgångarna avtaga. Visserligen besegrades BH i en klubbkamp med 38,5-34,5, men det blev förlust mot Pyttis IK. I tävlingen om försäkringsbolaget Svensk-Finlands pokal segrade föreningen överlägset med 88 poäng mot BH:s 65 och LIK:s 59 poäng, men några märkligare resultat såg inte dagens ljus. I DM för seniorer hemfördes 3 guldmedaljer, 4 silvermedaljer och 1 bronsmedalj, medan juniorerna endast kunde hemföra 3 guldmedaljer och 1 silvermedalj.

Föreningens klubbmästerskap samlade dock så många deltagare att mästerskap kunde utdelas i sammanlagt 28 grenar. Sammanlagt fanns 7 C-klass-seniorer, 1 A-klass-senior, 4 B-klass-seniorer, 14 C-klass-juniorer, 1 A-klass-junior och 1 C-klass-pojke, dvs. ett gott årsresultat som dock resultatmässigt icke var så lysande.

Årsberättelsen för 1957 saknas, men från tidningsurklipp kan konstateras att den befarade stagneringen bland skidlöparna var tillfällig. *Föreningens skidlöpare* hemförde för andra gången kretsmästerskapet på 3x10 km stafett genom **R. Röök**, **S. Joufs** och **E. Peltola**. Segermarginalen var 20 sekunder från 6 minuter fullt. I det individuella KM-tävlingarna visade trion att stafettsegern inte var ett flax. E. Peltola segrade på såväl 15 km som 30 km med så god marginal som dryga 4 minuter respektive nästan 7 minuter. I A-juniorklassen segrade S. Joufs med 1 sekund före R. Röök. Jämmt så det förslog.

I *Lappträsk-loppet* som arrangerades för 10:e gången belade **E. Peltola** en hedrande 6:e plats, klart före **Sevi Holmsten** från Pyttis IK. Sevi Holmsten hade bland annat två in-teckningar i det individuella vandringspriset, men var icke mer vad han varit. Segrare i loppet blev **Hannu Tolsa** från **Virolahden Sampo**. Han slog tvåan **Tapio Mäkelä** med nästan 1 minut. Mäkelä hade, såsom Holmsten och Leo Backman två in-teckningar, varför han denna gång gick miste om

pokalen. Juniorerna och parhästarna S. Joufs och R. Röök belade 12:e respektive 4:e plats bland A-juniorerna.

I FSS-mästerskapen belade E. Peltola en hedrande 9:e placering på 30 km, dryga 6 minuter efter segraren.

Under 1957 arrangerades för första gången mästerskap för det nya sammanslagna distriktet bestående av de tidigare ÖD. MD, VD och Åbolands distrikt, som ombildats till kretsar. Det nya distriktets namn är Nylands-Åbolands idrottsdistrikt, populärt kallat NÅID. I de första NÅID-mästerskapen på skidor segrade **Sten Joufs** med 2 sekunder för **Reino Wasström** på 15 km för A-juniorer.

Friidrottsverksamheten inleddes med NÅID-mästerskapen i terränglöpning i Lindkoski. Deltagarantalet var litet och för bästa insats från värdföreningens sida stod Sten Joufs genom att placera sig som 4:e i ungdomsklassen.

I kretsmästerskapen i friidrott för juniorer hemfördes 4 segrar, 4 andraplaceringar och 5 tredjeplaceringar. Ett något bättre resultat än under föregående år.

I en triangelkamp mot Lukko och Pyry segrade föreningen överlägset med poängen 88 mot 67 respektive 51. Föreningens mannar segrade i sju av det tio grenarna, i två grenar dubbelt.

I den s.k. Sjuföreningskampen segrade föreningen överlägset med 92 poäng mot 91 för de övriga tillsammans fördelade på följande föreningar: LIK 47 poäng, Forsby Stjärnan 16 poäng, BH 15 poäng, Pernå Kamraterna 13 poäng. I de 10 enskilda grenarna segrade föreningens idrottsmän i 6 grenar, varav 3 dubbelsegrar. Det framgångsrika året slutfördes med klubbmästerskapen den 15 september, men några resultat finns inte tillgängliga. Nämnas kan ännu att BH gav ”walk-over” i kampen om Björn E. Siréns vandringspris, varför det tillföll föreningen för alltid.

År 1958 presenteras av en mycket kort årsberättelse som berättar om *en mindre intensiv verksamhet*. Styrelsen sammanträdde endast 4 gånger. Lappträsk-loppet arrangerades dock sedvanligt, likaså Lilla Lappträsk-loppet. Föreningen stod över som arrangör för kretsmästerskapen på skidor. Övriga uppgifter om skidverksamheten finns inte nämnda i årsberättelsen. Ur NÅID:s berättelse framgår att E. Peltola placerade sig på 3:e plats på 30 km i DM.

På friidrottshåll förekom åtminstone 3-klubbkampen mellan Lappträsk IF, Lapinjärven Lukko och Porlammin Pyry. Hur kampen slutade förtäljes icke. Under året ordnades också diverse pojktävlingar. Övrig verksamhet är tyvärr fördold, icke ens distriktets verksamhetsberättelse har något att förtälja.

1959 var av allt att döma ett livligt år. Året började med att ordförandeansvaret övergick till **Knut Smeds**. Under året arrangerades inte mindre än **9 skidtävlingar**, däribland Lappträsk-loppet och Lilla Lappträsk-loppet, som utvecklats till en långt större tävling än stora Lappträsk-loppet. Erkki Peltola var fortfarande i god form och höll sig väl framme i spåret. Bl.a. erövrade

han ett kretsmästerskap på 15 km och placerade sig på en hedrande 5:e plats i förbundsmästerskapen på samma sträcka.

Friidrottarna hade sitt framgångsrikaste år i föreningens historia. Några enskilda toppresultat noterades icke, förutom att **Rolf Andersson** tog kretsens enda medalj i förbundsmästerskapen. Han tog 184 i höjd och därmed bronsmedalj. Tack vare god laginsats och jämnhet segrade föreningen i förbundets B-serie inom kretsen och mötte Pargas IF i finalen, där det blev 2 poängs vinst. Likaså gick föreningen segrande fram i 3-klubbkampen mot Pury och Lukko.

I kretsens friidrottsstatistik återfinns föreningens idrottsmän i toppen i ett flertal grenar, bl.a. i höjd 1. **Rolf Andersson** 184, längd 1. **Ralf Joufs** 645, kula **Åke Helgars** 12,90, diskus **Sten Vikman** 44,28.

År 1960. Säg den glädje som vara för evigt. Redan 1960 var framgångarna ett minne blott och föreningen fick känna på många svidande bakslag, en begynnande vågdal som dock inte blev långvarig. En generationsväxling började göra sig påmind och nya förmågor skulle så småningom träda fram.

Lappträsk-loppet och Lilla Lappträsk-loppet arrangerades som vanligt. Likaså stod föreningen som arrangör för kretsens ungdomsmästerskapstävlingar på skidor. Några framstående resultat noterades dock icke.

Icke heller friidrottarna rosade marknaden: i 3-klubbkampen blev det förlust. Klubbkamper utkämpades dock mot såväl Akilles som Tor. Hur de slutade förtäljer icke handlingarna, och tiden har varit för knapp för att forska efter dem via krets- och distriktsinstanser.

1961: den nedåtgående vågrörelsen fortsatte med **Gunnar Andersson** ånyo vid föreningsrodret. Lappträsk-loppet och Lilla Lappträskloppet höll verksamheten uppe men i övrigt var det ganska lamt.

1962: Föreningens 25:e år började med ordförandebyte. **Ture Almgren** avlöste Gunnar Andersson, som med ålderns rätt drog sig tillbaka för yngre krafter. Under året fick föreningen mottaga ett flertal donationer i såväl kontanter som pokaler, ett bevis för att föreningens verksamhet uppskattas i andra än rent idrottsliga kretsar.

Den nya generationens *skidlöpare* började visa sin förmåga och bl.a. hemförde Ralf Grefberg 3 kretsmästerskap, väl sekunderad av Roger Nygård. Vid de kommunala skidmästerskapen erövrade föreningens skidlöpare 4 mästerskap av 5.

Även på *friidrottshåll* syntes goda takter. I de kommunala friidrottsmästerskapen hemfördes icke mindre än 11 mästerskap.

Det mest glädjande under år 1962 är dock att *orienteringsverksamheten* ånyo fått god vind i seglen. Sektionen leddes av **Tryggve Pihl** som gjorde ett verkligt gott arbete. 15 föreläsning- och träningstillfällen hölls med sammanlagt 133 deltagare. Därtill arrangerades kretsmästerskapen i orientering, en orienteringscup mellan Tor, Akilles OK och Pyttis IK, samt

Tors mästerskapstävlingar. Sammanlagt arrangerades 19 orienteringstillfällen med totalt 206 deltagare, i sanning ett gott arbete.

Under 1963 började vågrörelsen gå uppåt igen och föreningen började andas morgonluft. *Lappträsk-loppet* samlade 41 deltagare och vandringspokalen som vandrat i 16 år fann äntligen sin ägare i **Stig Hellman** från Esbo IF. *Lilla Lappträsk-loppet* som för varje år blivit allt större samlade hela 111 deltagare.

Årets framgångsrikaste skidlöpare var **Ralf Grefberg** med seger i bl.a. DM i Sjundeå, Pernå-Snäckan, kretsmästerskapen, kommunala mästerskapen och Dunkahäll Runt. Grefberg sekunderades väl av **Roger Nygård** i så gott som alla ovannämnda tävlingar, och placerade sig som god tvåa. Ytterligare goda skidlöpare fanns i **Sten Joufs** och **Gustaf Silfvast**.

Även *friidrottarna* började visa framfötterna. Tvenne nya klubbrekord sattes av **Sten Joufs** nämligen på 800 m 2,00,1 och 1500 m 4,08,2, vilka är förhållandevis goda resultat men de skulle ytterligare förbättras.

Föreningen hade 2 idrottsmän i klass A, 6 i klass B och 9 i klass C, ett verkligt gott resultat av en landsortsförening som i många år hållit till på landsvägar och gårdsplaner.

Föreningen stod som arrangör för kretsmästerskapen för pojkar med 162 startande och ytterligare arrangerade föreningen eller deltog i 5 klubbkamper. Det totala deltagarantalet var så högt som 288, ett resultat som bådär gott för framtiden. Några uppgifter om hur klubbkamperna slutade fanns icke tillhanda med de ligger så nära i tiden så de flesta närvarande torde komma ihåg dem.

Bland årets resultat må dock nämnas **Sten Joufs'** och **Ralf Grefbergs** mästerskap i KM i terräng samt Sten Joufs' DM-tecken likaså i terränglöpning. I de kommunala mästerskapen hemförde föreningen hela 8 mästerskap.

Orienterarna fortsatte med friska takter. I M-18 hemfördes KM i budkavle, i de individuella hemfördes många fina placeringar. Sammanlagt arrangerades 12 orienteringstillfällen med sammanlagt 112 deltagare, orienteringen hade äntligen slagit rot inom föreningen.

Vintern **1964** var snölös vilket innebar att Lappträsk-loppet måste inhiberas. I stället samlade Lilla Lappträsk-loppet hela 222 deltagare. Trots snöbristen hade skidsektionen en livlig verksamhet och arrangerade sex olika tävlingar med sammanlagt 228 deltagare. Hela antalet skidlöpare som åkt i spåret i av föreningen arrangerade tävlingar var hela 450, en anmärkningsvärt stor mängd.

Fr iidrottarna som hittills visat en mycket god topp började även visa sin bredd. För de största framgångarna svarade dock **Sten Joufs** och **Ralf Grefberg** med var sitt mästerskap i kretsens terrängmästerskap, samt Sten Joufs' ytterligare seger i KM i friidrott på 800 m och 1500 m. Ytterligare må nämnas hans nya rekord på 800 m 1,57,6 och på 1500 m 4,01,6.

Orienterarna gav bevis på att de kommit för att stanna. Den planta som Tryggve Pihl planterade 1962 visade sig vara väl planterad (fattas bara annat av en skogstekniker). Man deltog med liv och lust i kretsens tävlingar. Orienterarna deltog i sammanlagt 37 tävlingar, vilket väl så småningom skall ge resultat även på bredden.

1965 var i många avseenden ett särskilt livligt år och därtill ett mycket annorlunda år. Året började med att Knut Smeds åter tog hand om rodret och under hans ledning höll styrelsen hela 10 möten.

Lappträsk-loppet som hittills varit en nationell tävling hade av SHL degraderats till en distriktstävling som denna gång, p.g.a. pågående arbeten på nedbrunna Wasargård, arrangerades i Lindkoski på Lindarås. Lilla Lappträsk-loppet som från början varit endast en föreningstävling upphöjdes nu till distriktstävling.

Sammanlagt deltog i föreningens skidtävlingar 299 skidlöpare. För året hade föreningen sin bästa åkare i Ralf Grefberg med bl.a. 2:a plats i FSSM och NÅID, och ett kretsmästerskap på 15 km m.m. Han sekunderades väl av Sten Joufs och Reijo Röök. I de yngre klasserna fanns goda påläggskalvar i Roger Nygård, Ingmar Lindroos och Peter Wallén.

Friidrottarna som hittills haft en mycket god topp i Ralf Grefberg och Sten Joufs hade lockat nya utövare så att även bredden vuxit anmärkningsvärt. Bl.a. hemfördes lagmästerskapet i terränglöpning, något som aldrig tidigare hänt. Bland individuella resultat må nämnas **Sten Joufs'** mästerskap i terräng i KM samt en 3:e placering i NÅID:s mästerskap, samt KM på 1500 m med tiden 4,00.5. I äldre juniorklassen var **Ralf Grefberg** löftet för året med bl.a. Krets- och Distriktmästerskap i terränglöpning, Kretsmästerskap på 5000 m och icke att förglömma j hans SFI-mästerskap på 3000 m. Joufs och Grefberg sekunderades väl av **Adi Viksten, Hans Aalto, Roger Nygård, Kaj Enberg** m.fl., en verkligt god bredd som i framtiden kommer att höra av sig.

Orienterarna var på alerten och arrangerade förbundsmästerskapen i budkavle med heder. Tävligen gick av stapeln i Labby och samlade hela 150 startande. Föreningens egna orienterare hade deltagit i bl.a. FM 25 km, FSOM, nationella tävlingar, DM, KM och cup-tävlingar. Sammanlagt hade föreningens orienterare startat 211 gånger, ett vackert resultat som har alla chanser att bära god frukt.

1966 fortsatte verksamheten i samma takt som under föregående år. Styrelsen föregick med gott exempel och sammanträdde 9 gånger. *Lappträsk-loppet* arrangerades såsom tidigare vid Wasargård, nu fixt och färdigt. Tävligen samlade 50 deltagare. Likaså arrangerades *Lilla Lappträsk-loppet* med hela 143 deltagare. I denna tävling hemförde **Henrik Svennas** vandringspriset för alltid. Därtill arrangerades DM i stafett 3x10 km med hela 51 deltagande lag. Under året hade föreningen 1 I-klass-, 1 II-klass- och 4 III-klass-skidåkare.

Friidrottarna lät vänta på sitt stora genombrott. Bredden som såg lovande ut föregående år orkade icke ännu göra sig gällande. Endast några få toppmän som Sten Joufs, Roger Nygård och Hans Aalto gjorde resultat av klass. Sten Joufs förbättrade kretsrekordet på 1500 m till 3,59,8 samt klubbrekordet på 5000 m till 15,43.8.

Orienterarna gick på i ullstrumporna med hela 17 aktiva orienterare, men de verkligt stora fullträffarna låter ännu vänta på sig. Antalet starter av föreningens aktiva orienterare utgjorde totalt 126.